

# Islamitische geestelijke verzorging

Dienst Levensoriëntatie &  
Geestelijke Verzorging



UMC Utrecht

# Wat heeft een islamitisch geestelijk verzorger te bieden?

## Bezoek en gesprek

Het brengen van een bezoek aan u en het voeren van een vertrouwelijk gesprek met u en/of uw familie.

## Spirituele ondersteuning en begeleiding

- Het beantwoorden van uw levensbeschouwelijke vragen en ingaan op uw spirituele behoeften zoals het reciteren uit de Kor'an en samen bidden (doe'a).
- Het begeleiden en/of verrichten van religieuze handelingen rond de geboorte of het sterven. Zoals het influisteren van de islamitische geloofsbelijdenis in de oren van een pasgeboren baby of het reciteren uit de Kor'an in het laatste uur.

## Advies

Het ondersteunen bij medisch-ethische vragen.

## Aanmelding

Voor contact met een islamitisch geestelijk verzorger kunt u bellen met het secretariaat van Dienst Levensoriëntatie en Geestelijke Verzorging.

U kunt ook uw arts of verpleging vragen om u aan te melden.

Telefoon: 088 75 567 57

E-mail: [levensoriëntatie@umcutrecht.nl](mailto:levensoriëntatie@umcutrecht.nl)

## Gebedsruimte

Zowel het UMC als het WKZ beschikken over een gebedsruimte (masjid).

Bij deze stiltecentra zijn plaatsen beschikbaar voor de rituele wassing (woedoe). Voor de route volgt u de wegwijzers "Stiltecentrum".

Islamitisch geestelijk verzorger

[m.kaya@umcutrecht.nl](mailto:m.kaya@umcutrecht.nl)



Mualla Kaya

# Hastalanmak, insanı derinden etkiler.

Hastalığınız nedeniyle; gerek bedensel, gerekse manevi alanda, hayata uyum sağlamanız zorlaşabilir. Bu dönemle başa çıkabilmenin yollarını, bir manevi-dini rehberle (geestelijk verzorger) araştırabilirsiniz. Gerek hastanede kaldığınız süre içerisinde, gerekse hastaneden taburcu olduktan sonra, bizimle görüşmeler yapmanız mümkün.

Manevi-dini rehber olarak size sunabileceğimiz şeyler, kısaca şunlar olabilir:

## Ziyaret ve Sohbet

Sizi meşgul eden her türlü konuyu konuşmak bizimle mümkün. Örneğin: Hayatımın bir anlamı var mı? Rahatsızlığım hayatımda neleri değiştirdi? Geçmişte nasıl birisiydim, nasıl yaşadım, geleceğime nasıl bakıyorum? Her şeye rağmen ayakta kalmayı nasıl başarabilirim? gibi sorular üzerine sohbet edebiliriz. Bizimle yapacağınız bu görüşmeler; meslek sırrı kapsamında olup, ifşa edilmezler, üçüncü şahıslara, izniniz olmadan, asla aktarılmazlar.

## Manevi Destek ve Yardım

- İstemeniz halinde, sizinle Kur'an okuyabilir, beraber dua edebilir, varsa dini soru ve sorunlarınıza cevap arayabiliriz.
- Doğum, vefat gibi durumlarda yapılması beklenen dini görevleri yerine getirmenizde, size ve yakınlarınıza yardımcı ve destek olabiliriz.

## Danışmanlık

Tedaviniz nedeniyle ortaya çıkabilecek tıbbi sorunlarla ilgili almanız gereken çetrefilli kararlarda, size yardımcı olabiliriz. Örneğin: Organlarımı bağışlayabilir miyim? Şeker hastasıyım, Ramazan'da oruç tutabilir miyim? Çocuğum hiçbir tedaviye cevap vermiyor, suni yolla yaşamda tutmamızın bir zorunluluğu var mı? gibi.

Ayrıca Őu imkanlara da dikkatinizi çekmek isteriz:

### **Mescid**

Hastanemizde iki adet mescid bulunmaktadır. Gerek AZU'de, gerekse WKZ'de, mescide erişim için Stiltecentrum tabelalarını takip ediniz.

Bu mekanların yakınında özel tuvaletler ve abdesthaneler de mevcuttur.

### **Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?**

- Telefonla: 088 75 567 57
- Mail ile: [levensorientatie@umcutrecht.nl](mailto:levensorientatie@umcutrecht.nl)
- Sizinle ilgilenen hemşire ya da doktor aracılığıyla da irtibata geçebilirsiniz.

**الرعاية الروحية والمعنوية الإسلامية**  
عندما ترغب في المساعدة بواسطة محادثة شخصية مأمونة مع المرشد الديني (الإمام) لطرح أسئلتك الإيمانية والروحية. سواء كنت متواجداً بالمستشفى.

**ماذا يمكن أن نقدم لك؟**

• **الدعم الإيماني، والتوجيه**

الجواب عن الأسئلة الدينية، والفقهية حسب الإحتياج مثل: التوجيه لتلاوة القرآن الكريم والأدعية المتعلقة بالطرف. وتلقي أحكام الولادة مثل: سنة الأذان في أذن المولود، أو أحكام الإحتضار.

• **النصح**

التوجيه لدى اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بالأخلاق (الطبية) مثل متى يسمح التوقف عن العلاج من الناحية الشرعية، والإجهاظ، الخ.

• **قاعة الصلاة - المسجد**

عندما ترغب في أداء الصلاة، أنت وعائلتك يمكنك استعمال أحد المكانين المخصصين للصلاة أحدهما بمستشفى الاطفال والآخر بالمستشفى الأكاديمي. يمكنك استعمال أمكنة الضوء المتوفرة في كل منهما.

• **المحادثة معنا تحكمها السرية التامة. حتى بعد عودتك للبيت يمكنك الإتصال معنا لعقد موعد لمحادثتنا والإستشارة.**

• **للاتصال بنا**

يمكنك الإتصال بنا هاتفياً للتعرف معنا: 0887556757. أو بواسطة الممرضين، أو الأطباء على هواتف المستشفى.



**Bezoekadres**

Heidelberglaan 100  
3584 CX Utrecht

**Postadres**

Postbus 85500  
3508 GA Utrecht

**[www.umcutrecht.nl](http://www.umcutrecht.nl)**

T +31 (0)88 75 555 55



**UMC Utrecht**